

Lambert Okpara IGBONUGO

Bij de oprichting van U-buntu Connected Front was ik één van de eersten die mij als lid meldde. Zonder dat ik al kennis had gemaakt met de partijleiding wist ik al dat het mijn partij was vanwege de naam in de eerste plaats. Ik hoorde UBUNTU toen ik dacht dit mag ik niet missen. Ik had geen schroom om ook anderen te interesseren voor de partij. In deze partij wil iedereen participeren dacht ik. Een partij die de menselijke waarden hoog in het vaandel heeft: Ik ben omdat Wij er zijn, aldus de zuiverste betekenis van het woord. Ik wilde onderdeel vormen van het proces met als thans het resultaat dat ik na drie jaar op de historische kandidatenlijst sta. Historisch omdat de partij voor het eerst meedoet aan de Landelijke Tweede Kamer verkiezingen. En omdat ik als seniore Afrikaanse Nederlandse man trots ben. Eerder in 2018 hadden we het al geprobeerd in Rotterdam tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. UCF was nog maar net opgericht. Wie niet durft die niet wint dachten wij.

Wie ben ik?

Let op! Ik ben geboren in Nigeria en woon sinds 1974 via Spanje als vluchteling nu als volwaardig burger in Nederland. Mijn vlucht naar Nederland had alles te maken met de Biafraan Oorlog. Zelf ben ik van 1967 tot 1970 als burgersoldaat betrokken geweest in deze Oorlog. Het ging om de strijd voor de onafhankelijkheid van sommige kleine staten, waarbij vele burgerslachtoffers zijn gevallen. Ik stond als 20 jarige jongen aan de kant van de burgers.

Expertise

In Nederland moest ik eerst het Nederlands leren: ik was bekwaam in het Spaans, Frans, Engels en in bijna alle hoofdcontacttalen die in Nigeria worden gesproken. Ik heb aan de Middelbare Landbouwschool Barneveld gestudeerd en mijn diploma behaald en 1 jaar Certificaat Bedrijfskunde: Onderneming, Mens en Samenleving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vervolgens heb ik me begeven op het pad van het zelfstandig ondernemerschap op het gebied van goederendistributie via de Rotterdamse Haven naar Afrikaanse landen. Dat heeft geleid tot mijn aanwezigheid tussen 1981 en 1983 in Nigeria.

Politiek

Tijdens mijn aanwezigheid in Nigeria was ik benaderd door de regerende nationale partij om te ondersteunen bij de verkiezingscampagne voor de president van staat. Ik werd benoemd tot coördinator Jeugd en studentenzaken. Het is het moment geweest waarbij ik me heb ingestudeerd in de politiek en mijn ambities toenamen. Mijn succesvolle resultaten leidde tot een benoeming in de functie van voorzitter van Anambra/Imo River Development Authority te vergelijken met de functie van Minister van Infrastructuur in een deelstaat. In 1999 kreeg ik de eervolle functie van Director of Organisation and Publicity President Olusegun Obasanjo Solidarity Forum, Europe and America. Ik had de Ubuntu spirit en zelf de kans gekregen om de hand van Madiba Nelson Mandela te schudden. Mijn handen werden langdurig door hem vastgehouden. Bekend waren mijn verdiensten in de Free Mandela Nederlandse Beweging. Dus nog vóór het bestaan van UCF leefde ik al in de spirit van UBUNTU. Staat gelijk aan de spirit van Mandela. 'Wie dus op UCF stemt heeft de spirit van UBUNTU.

Ik heb zoveel gedaan: oh ja, ben ook nog de publicist van de voormalige Nigeriaanse President Dr. Goodluck Ebele Jonathan geweest. Ik heb talloze persconferenties gegeven over de Nigeriaanse politiek. De oprichting in 2010 van de politieke steungroep, Dr. Goodluck Ebele Jonathan Support Group Europe and America is mijn initiatief geweest. Op die manier heb ik vele Nigerianen geholpen

om hun weg in Nederland te volgen. Ik ben op dit moment lid en adviseur van de Nigeriaanse Hoger Raad in Nederland.

Mijn lijfspreuk luidt als volgt: "muizen eten nooit het kaas van iemand die wakker is". Dat zijn mijn gedachten over de Nederlandse politiek. Je komt er nooit zomaar. Mijn Igbo, Hausa, Yoruba talen zijn uitstekend. Ik beheers het Engels, Spaans en Duits. Al die talen bij elkaar en mijn Nederlands en mijn expertise maken dat ik een uitstekende kandidaat ben voor UCF, omdat bij UCF iedereen meetelt. Ook de Afrikanen die goed Nederlands kunnen spreken en goed Engels. In de Afrikaanse Unie, de Verenigde Naties en de Europese Unie spreken we ook verschillende talen.

Ik reken op de kiezers.